



PRÆSIDENT FOR MODERKIRKEN

210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115
U.S.A.
+1 617 450 2000
christianscience.com

Januar 2024

Kære medlemmer af Moderkirken,

James J. Rome lærte om Kristen Videnskab i slutningen af 1800-tallet, efter at han flyttede fra sit hjemland, Skotland, til USA. Han blev senere både praktiserende og underviser i Kristen Videnskab. I 1906 boede han kun et par gader fra byggepladsen i Boston, der snart skulle blive til udvidelsen af Moderkirken. Som han senere fortalte, blev han bedt af et medlem af Kristen Videnskabs bestyrelse, ”om at holde lidt øje med kirken”, da projektets gennemførelse så tvivlende ud.

Efter at kirkebygningen var færdig og indviet – til tiden – skrev Mr. Rome et takkebrev til Mary Baker Eddy, der indeholdt disse ord: ”Men hvad med denne storslåede struktur? Hvor kom den fra? For mig er det resultatet af den kærlighed, der pulserede i et menneskes hjerte, da det hviskede: ’Kære Gud, må jeg ikke nok tage denne dyrebare sandhed og give den til mine brødre og søstre?’ Hvordan kan vi nogensinde takke Gud nok, for sådan én, – nogensinde takke tilstrækkeligt for din uselviske kærlighed” (se Mary Baker Eddy, *The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany*, s. 60-62).

Også jeg tænker på, hvad Mrs. Eddy har gjort for os, ved at etablere en kirke med det formål, at bevare, uforfalsket, denne kostbare Videnskab, som hun opdagede, så den kan fortsætte med at velsigne os og hele menneskeheden, gennem alle generationer.

Efterhånden som jeg har lært mere om vores Leders liv og hendes uselviske dedikation til sin opdagelse af guddommelig Videnskab, som hun kaldte Kristen Videnskab, har jeg indset mere af mit behov for at vokse åndeligt, for at udforske denne Videnskab. Nogle gange føles det, som om udforskningen ”skærer sig gennem en tæt jungle,” men med udholdenhed og dedikation bryder sollyset igennem, og jeg mærker en åndeliggørelse af tankerne – mit hjerte er varmet, opløftet, og jeg har forstået endnu en sandhed, der kan hjælpe med at helbrede.

Jeg oplever også, at jeg længes efter at dele *Videnskab og Helse med nogle til Skriften* af Mary Baker Eddy med medlemmer af lokalsamfundet, for at velsigne yderligere med hvad vores Præst, *Bibelen* og *Videnskab og Helse*, bringer os, hvilket gør os i stand til at kommunikere, direkte med Gud, uden en mellemmand.

Mens jeg talte med én, jeg mødte gennem erhvervslivet, spurgte de, hvad en Kristen Videnskabs praktiserende gør. Jeg havde tilfældigvis en kopi af *Videnskab og Helse* med

mig. Efter at have forklaret lidt, åbnede jeg Lærebogen på side 468, til ”den videnskabelige erklæring om tilværelsen” og viste det til dem. ”Det giver god mening,” lød svaret. De har nu det eksemplar af bogen.

Mrs. Eddy minder os om, ”Millioner af fordomsfrie sind – oprigtige søgende efter Sandheden, trætte vandrere, der vansmægter i ørkenen – bier på og spejder efter hvile og vederkvægelse. Giv dem et bæger koldt vand i Kristi navn, og frygt aldrig følgerne. ... De, som er rede til at tage imod den velsignelse, du bringer, vil sige tak” (*Videnskab og Helse*, s. 570).

Denne udtalelse gentager Jesu ord: ”Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen!” (Markus Evangeliet 16:15).

Når vi står sammen om at støtte vores Moderkirke, og alle dens helbredende aktiviteter, kan vi udtrykke vores taknemmelighed for opdagelsen af Kristen Videnskab. Hvordan? Ved at leve den kærlighed, som vi har for hinanden og hele menneskeheden, som er vores udvidede familie.

De kærligste hilsner til jer alle,



Anne Melville
Præsident for Moderkirken