



PRÆSIDENT FOR MODERKIRKEN

210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115
U.S.A.
+1 617 450 2000
president@csp.com
kristenvidenskab.com

Januar 2025

Kære medlemmer af Moderkirken,

Da jeg, i juni sidste år, trådte ind i den oprindelige Moderkirkes kirkerum, imponerede enkelheden i inskriptionen højt på væggen over læsernes podium mig: ”Gud er kærlighed”, fra Johannes’ Første Brev.

På selve podiet er der et supplerende udsagn fra Salmernes Bog: ”Hvilken gud er stor som Gud?” (77:14).

Disse få ord fra Bibelen, der er så dybt forankret i hjertet af Kristen Videnskab, udtrykker for mig Mary Baker Eddys dybeste overbevisning om Guds natur og Hans kærlighed til alle sine børn og dermed vores kærlighed til ham.

Kærlighed genspejlet i kærlighed for menneskeheden, var bemærkelsesværdigt tydeligt tilstedeværende i Mrs. Eddys dokumentation af Kristus Videnskaben gennem hendes publikationer og etablering af ”The Church of Christ, Scientist”. Da hjørnестenen til den oprindelige Moderkirke blev lagt i 1894, sagde hun:

I dag beder jeg til, at guddommelig Kærlighed, kristendommens livgivende Princip, hurtigt må vække materialismens lange nat, og daggryets universelle lys må bryde frem over dette tempels spir. (*Miscellaneous Writings 1883–1896* [Diverse Skrifter 1883–1896], s. 144)

Langt mere end kun en bygning, står Moderkirken som en manifestation af guddommelig Kærlighed, der opfylder det menneskelige behov for den åndelige forståelse af Sandhed, der frigør fra materialisme og bringer helbredelse, når og hvor som helst det er nødvendigt. For mig repræsenterer det den uendelige Kærlighed, der omfavner hvert medlem med sandheden om, at mennesket er Guds eget åndelige udtryk, der genspejler Guds evige fuldkommenhed.

Så længe jeg kan huske, har jeg værdsat mit medlemskab af Moderkirken som et anker i mit liv. Et traditionelt skibsanke har to kroge til at fastgøre sig til havets bund og dermed forhindre skibet i at drive væk. Jeg tænker nogle gange på disse to kroge som *Kirkehåndbogen* og vores evigt tilgængelige Præst: Bibelen og *Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften* af Mary Baker Eddy.

Vores Leder sagde om denne Præst, at dens ”rene ord kun indeholder den levende, sundhedsgivende Sandhed” (Robert Peel, *The Years of Authority* [Årene Præget Af Autoritet], s. 72).

I en verden, hvor så meget virker usikkert, er jeg taknemmelig for den totale sikkerhed, det giver os, at Gud er Kærlighed, og at ”for uendelig, altid nærværende Kærlighed er alt Kærlighed, og der findes ingen vildfarelse, ingen synd, sygdom, eller død” (*Videnskab og Helse*, s. 567). Hvilken velsignelse det er at vide dette og lade det fylde vores bønner for hinanden og for verden.

Jeg er også taknemmelig for at vide, at de åndelige sandheder vores Præst giver os, ligger til grund for enhver af vedtægterne i *Kirkehåndbogen*, som støtter os i at praktisere Kristen Videnskab effektivt.

Vores Præst, *Kirkehåndbogen*, og de aktiviteter, som *Håndbogen* etablerer, er sandelig guddommelig Kærligheds forsyning. Alt hvad vi med glæde giver for at støtte Kristen Videnskabs Sagen, udtrykker vores taknemmelighed for alt hvad Kærligheden forsyner os med – omfavnet af vores Moderkirke.

Med kærlige hilsner og taknemmelighed for jer alle,

A handwritten signature in black ink, reading "Lindsey J. Taylor". The signature is written in a cursive, flowing style.

Lindsey J. Taylor
Præsident for Moderkirken